



Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.

Collecten

Via de QR-code, Appostel app of overmaking.
Graag collectedoel aangeven.

Diaconie: IBAN: NL17RABO0314100202

Kerkvoogdij: IBAN: NL67RABO0361328311

De opbrengst van de zendingsbussen van het 1^e halfjaar 2024 is bestemd voor fam. Blok, die eind 2024 worden uitgezonden voor de MAF. In 2024 start de familie met alle studies en voorbereidingen voor hun uitzending. MAF, "Flying for Life".

Ziekenzalving Al bijna 30 jaar geleden besloot de kerkenraad om de ziekenzalving weer toe te gaan passen volgens Jakobus 5. In de jaren die volgden zijn slechts enkele zieken gezalfd. In de herfst van 2023 besloot de kerkenraad dat de drempel iets minder hoog kan worden als niet van tevoren afgekondigd hoeft te worden dat die en die zal worden gezalfd. Als enkele kerkenraadsleden, waaronder de wijkouderling, erbij betrokken zijn is het goed. Bovendien kan de ziekenzalving niet alleen door predikanten maar ook door ouderlingen worden gedaan. Het gaat om een korte eenvoudige bijeenkomst op de plaats die de zieke kiest. Dat kan bijv. in het huis van de zieke zijn, maar ook in het ziekenhuis of in het verpleeghuis. Of in het kerkgebouw. Als je overweegt om ziekenzalving te vragen, nodig je wijkouderling uit om erover te praten. Het zou mooi zijn als we deze Bijbelse manier van bidden weer meer gaan toepassen.

Zieken Mw. Polder-van Erkelens, Akelei 15, 3247 DC, verblijft nog steeds in het ziekenhuis. De situatie is verbeterd maar het is moeilijk voor haar en haar man.

In memoriam In de morgendienst zal het in memoriam worden gelezen van Hans Groenendijk, overleden op 11 februari in de leeftijd van 76 jaar.

Medeleven Op 15 februari is mevrouw W. van Vark-Steenbergen, moeder van Carla en Teun Domburg, Dorpsweg 51, 3253 AG Ouddorp, overleden in de leeftijd van 88 jaar. De begrafenis heeft in de afgelopen week plaatsgevonden.

Op 17 februari is mevrouw Van Heest-Roos, moeder van Piet en Corrie van Heest, Clematis 30, 3247 DJ, overleden in de leeftijd van 98 jaar. De begrafenis heeft afgelopen woensdag plaatsgevonden. Wilt u de beide families gedenken in uw gebeden!

Oproep verkiezingsavond Hierbij nog een herhaalde oproep voor de komende verkiezingen voor de vacatures van de kerkenraad op woensdag 28 februari om 19:30 uur in onder de wijk. Machtigingsformulieren liggen bij de hoofdingang van de kerk of zijn via de website verkrijgbaar.

Doopaangifte In verband met de bediening van de Heilige doop D.V. zondag 17 maart, is er gelegenheid tot het doen van doopaangifte. Dit kan op dinsdag 5 maart van 19.00 uur - 19.30 uur in onder de wijk. Aansluitend zal het doopgesprek worden gehouden. Hierbij worden beide ouders verwacht. Graag ten behoeve van de aangifte het trouwboekje meenemen.

Meetpoint (16 t/m 20 jaar) Vanavond ben je, samen met je vrienden, weer welkom voor een mooie inhoudelijke avond in het Jeugdhonk. Ook is er weer een hapje en drankje, spelletje en een potje pool. Tot vanavond!

Gebedsmoment Vanavond na de avonddienst is er weer een moment van bidden en aanbidding. Dit keer in onder de wijk. Gebedspunten kunt u indienen bij Daan (0630366216) of Wouter (0615108898, wouterversluis@gmail.com). Van harte welkom!

Follow Me | Things to do... als voorbereiding Klas 1&2: Deze week gaat het over praten: is het allemaal waar wat je zegt, is het goed voor de ander en is het allemaal wel nodig? Let er de komende dagen eens op wanneer iemand iets vertelt over een ander wat niet (helemaal) waar is. Denk er dan even over na waarom deze persoon dat zegt, volgens jou.

Klas 3&4: Bij ons gaat het over volwassen worden, want als je geen kind meer bent ga je eigen keuzes leren maken. Ook als het gaat over geloven. Toch blijf je een kind van je ouders. Bedank daarom je ouder(s) of verzorger(s) voor tenminste één ding waarvan je blij bent dat ze het je hebben geleerd.



Collecten:

1. Ondersteuning veldwerker G-O
 2. Kerk & Eredienst
 3. Pastoraat
- Zendingsbussen: Fam. Blok MAF

3^e lijdensweek

Morgendienst: 10.00 uur

Ds. N.A. Donselaar, Middelharnis

Zingen:

Gz. 145 : 1

Ps. 146 : 1,6

Ps. 17 : 3

KL 556 : 1,2

Gz. 363 : 1,2,3

Ps. 145 : 6

Schriftlezing: Markus 10:32-52

Avonddienst: 18.00 uur

Ds. H.N. Visser, Amsterdam

Zingen:

Ps. 26 : 2

Gz. 144 : 1,3,4

Ps. 21 : 1,3 (NB)

Ps. 23 : 3

Ps. 89 : 8,9

Gz. 616

Schriftlezing: 1 Samuël 9:1-8; 14-21 &

1 Samuël 10:1-16

Pastoraat

Ds. J. de Jong

Bereikbaar via eigen sectie-ouderling.

Eindredactie Zondagsbrief

Johan van der Welle

Email Zondagsbrief

Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag
15.00 uur via:

zondagsbrief@hervormdirksland.nl

[Website www.hervormdirksland.nl](http://www.hervormdirksland.nl)

Basistraining Pastoraat Maandag 26 februari van 19.30 – 21.00 uur: Bevrijding van demonen (WebNL, Stellendam).

Teenz Vrijdag 1 maart staat er weer een Teenz avond gepland! We verwachten jullie om 19.30 uur bij onder de wiek. We gaan (bij goed weer) een tof spel buiten spelen dus graag je fiets meenemen, om 21.30 uur sluiten we af. Tot vrijdag!

Welkomstdienst Vanmorgen in de dienst zijn er flyers uitgedeeld waarmee u en jij iemand kunt uitnodigen voor de welkomstdienst van 3 maart. Het thema van de dienst is 'God loopt je niet voorbij'. Als je iemand kent die nog nooit in de kerk is geweest of voor wie dit al lang geleden is, nodig hem of haar dan uit voor deze dienst! Aansluitend aan de welkomstdienst drinken we koffie/thee onder de toren en is er gelegenheid voor ontmoeting. De komende week ligt er ook een stapeltje flyers in 'de oude bieb'!

Vrouw&Ontmoeting Alleengaande vrouwen opgelet...dit keer vinden we het leuk om jullie in het zonnetje te zetten en gaan we voor jullie koken! Als in een heus restaurant word je door ons bediend in het mooie gebouw van WebNL wat al een belevenis op zich is, en eten we de maaltijd met elkaar. We maken er een gezellige verwen-avond van. Vind je dit leuk en ben je benieuwd naar onze kookkunsten, geef je dan alvast op via de mail vrouw@hervormddirksland.nl of telefonisch bij Marjan (603165). Jullie zijn van harte welkom op vrijdagavond 19 april om 18.00 uur bij WebNL in Stellendam. Vervoer kan evt. geregeld worden.

Pastoraal spreekuur Oude Bieb Iedere donderdag in 'de Oude Bieb' van 14:00 tot 15:00 uur.

Verwerkingsboekje Tijdens de kerkdienst kan door de kinderen een verwerkingsboekje worden gebruikt, ze staan in de bakjes bij de kerkenraadsbanken. Als je hem nog niet gepakt hebt, loop gerust even naar voren.

Liederen in de morgendienst

Gezang 145

1. Ik wil mij gaan vertroosten
in 't lijden van mijn Heer,
die zelf bedroefd ten dode
terneerboog keer op keer
en zocht in zijn ellende
naar troost om voort te gaan,
tot Hem wil ik mij wenden –
o Jesu, zie mij aan.

Kinderlied

1. Een blinde man zit aan de weg.
Hij zit daar zo alleen. De mooie
kleuren ziet hij niet; 't is donker om
hem heen. Maar hoor, daar komen
mensen aan.
Ook Jezus is erbij.
De blinde roept: 'Heb medelij,
Heer, ga mij niet voorbij!'

2. De mensen zeggen: 'Wees toch
stil', maar Jezus, Hij blijft staan.
De Here roept de blinde man;
hij mag naar Jezus gaan.
De blinde gooit zijn mantel neer.
'U kunt mij helpen, Heer!'
En Jezus zegt: 'Je hebt geloofd!',
dan ziet de blinde weer!

Gezang 363

1. Niet zien en toch geloven –
o God, als Gij mij helpt
dan zal ik toch U loven,
hoezeer ik overstelpt
door allerhande plagen,
door twijfel en verdriet,
naar het waarom blijf vragen –
toch zing ik U dit lied!

2. Niet zien en toch geloven:
vertrouwend verdergaan,
niet horend, als een dove,
niet ziende, blind voortaan,
niet reikend met mijn handen
naar meer dan Gij mij geeft,
maar wijs door scha en schande
geloven dat Gij leeft!

3. Niet zien en toch geloven –
uw dag komt naderbij!
De oren van de dove
ontsluit en opent Gij!
En al wie in den blinde
op U alleen vertrouwt,
zal eenmaal ondervinden
dat wie gelooft, aanschouwt!

Liederen in de avonddienst

Gezang 144

1. Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.

Refrein

Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn
voorbeeld roept om te dienen ied're
dag, gedragen door zijn liefd' en
kracht.

3. Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard' en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg.

Refrein

Psalm 21

1. O Heer, de koning is verheugd!
Hij wil uw almacht prijzen,
U juichend dank bewijzen.
Gij schonk hem dapperheid en
deugd. Gij hebt op zijn gebed
hem door uw hulp gered.

Gezang 616

Houd me dicht bij U, laat me nooit
meer gaan. Voor U leg ik mijn leven
neer, verlangend naar Uw
vriendschap Heer.

4. Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.

Refrein

3. Al wat de koning had begeerd
van U, o God, was leven;
en Gij hebt hem gegeven
een leven dat de tijd trotseert,
een leven voor altijd
in onvergank'lijkheid.

U alleen begrijpt, wat ik nodig heb;
Uw liefde die mij warmte geeft,
als U mij in Uw armen neemt.
Leid mij naar Uw hart,
breng mij terug naar U.

U bent mijn doel,
U bent mijn hartsverlangen.
U bent mijn doel,
houd mij heel dicht bij U.

Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?!



Hervormde Gemeente Dirksland



Zondagsbrief 25 februari 2024