

Dirksland, 5 mei 2024

WELKOM

Wat fijn dat je er (weer) bent!

Weet je welke feestdag het is vandaag?

Trek een lijn tussen het woord en het plaatje dat daarbij hoort.

Geloof ●



Hoop ●



Liefde ●



Welke van deze 3 woorden vind jij het mooist en waarom?

Ik kies voor \_\_\_\_\_, omdat \_\_\_\_\_



Vanmorgen willen een aantal mensen openbare belijdenis doen van hun geloof.

Openbaar betekent dat iedereen het kan horen, iedereen mag het weten!

Belijden van je geloof is, zeggen dat je God vertrouwt, liefhebt en dat je gelooft wat er in de Bijbel staat.



B  
E  
L  
I  
J  
D  
E  
N  
I  
S



**We lezen vandaag onder andere uit 1 Petrus 2.**

Petrus schrijft een brief aan de vervolgte Christenen in het Romeinse Rijk. Schrijf hieronder zelf ook een brief als een soort belijdenis van je geloof.



Petrus leefde in de tijd van Jezus. Hij heeft Jezus echt gezien en gesproken. Hoe zou jij het vinden als je Jezus echt zou kunnen zien?

---



---

Zou het dan makkelijker zijn om te geloven? Waarom wel/niet?

---



---

Los de puzzel op en ontdek het thema van de preek!




---




---



TASTE  
AND SEE



THAT THE LORD  
~ IS GOOD ~

PSALM 34:8