



Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.

Collecten

Via de QR-code, Appostel app of overmaking. Graag collectedoel aangeven.

Diaconie: IBAN: NL17RABO0314100202

Kerkvoogdij: IBAN: NL67RABO0361328311

De opbrengst van de zendingbussen van het 1^e halfjaar 2024 is bestemd voor fam. Blok, die eind 2024 worden uitgezonden voor de MAF. In 2024 start de familie met alle studies en voorbereidingen voor hun uitzending bij de MAF, "Flying for Life".



Zieken

Op woensdag 24 april a.s. heeft Janet Stevens, Voorstraat 29, 3248 BL Melissant haar laatste chemokuur waarna besloten zal worden of er bestraling zal plaatsvinden.

Raymon de Man, Bloemenweg 6, 3247 GA Dirksland, ondergaat een aanvullende chemokuur. We wensen Janet en Raymon en de families die erom heen staan, veel sterkte toe en bidden voor beiden of God de behandelingen wil zegenen.

Adrie Stolk, Rottenburgseweg 138, 3241 XE Middelharnis heeft in de afgelopen week een verrassend goede uitslag mogen ontvangen. Dank aan God voor zoveel gebed binnen en buiten de gemeente. Maar bovenal dat God nooit van hem, maar zeker ook voor het gehele gezin, is geweest en dagelijks voor moed en geloof zorgt.

Geboren

Dankbaar voor de zegen, dat alles goed is gegaan en het wonder van nieuw leven van Melle Willem Ronald zijn Wilbert en Kirsten Bakker, Notenlaan 9, 3247 GH. Melle is geboren op 13 april en is het broertje van Sanne. We wensen het gezin Gods zegen toe bij de (geloofs)opvoeding van hun kinderen.

Huwelijksjubilea

Woensdag 17 april was het echtpaar Jongejan-Lokker, Irenelaan 16, 3247AG Dirksland, 65 jaar getrouwd. Er waren in deze jaren veel hoogtepunten van vreugde maar ook een groot verdriet is hun niet bespaard gebleven. Ondanks dit grote verdriet danken zij de Heere voor al de jaren dat Hij hen gedragen en gespaard heeft met allen die hun lief en dierbaar zijn.

Woensdag 17 april was het echtpaar Schaaf-van der Sluijs, Akelei 31, 3247 DC Dirksland, 60 jaar getrouwd. Zoals meestal bij een ieder is gesteld waren veel hoogtepunten van vreugde maar ook van zorgen. Ze danken de Heere voor alle jaren dat ze samen zijn en dat Hij hen gedragen en gespaard heeft.

We feliciteren de beide echtparen met het huwelijksjubileum en wensen hen Gods zegen en ondersteuning toe.

Bericht van Jaap en Marieke den Butter

Twee weken geleden ging Jaap op uitnodiging van Bonisa naar Canada om te spreken in kerken en op scholen. Op zaterdag 13 april werd Jaap tijdens een presentatie onwel en opgenomen in een ziekenhuis. Aangekomen in het ziekenhuis bleek dat hij ventrikel fibrillatie had. Dit is een stoornis in het hartritme, wat een hartstilstand tot gevolg kan hebben. Na onderzoeken werd duidelijk dat hij een soort pacemaker nodig had. Marieke is afgelopen woensdag ook in Canada aangekomen en op donderdag is de pacemaker geplaatst. Zo nam de tijd in Canada een onverwachte wending. Toch, in alle dingen overheerst een intense dankbaarheid. Zoals het er nu uitziet mogen ze bij leven en welzijn halverwege volgende week weer naar huis. We wensen Jaap en Marieke veel sterkte toe en bidden ook voor hen om Gods zegen.

Meetpoint

Na de gezellige bbq vorige week zaterdag ben je ook vanavond weer welkom bij Meetpoint! Inloop na de dienst, we starten om 20:00 uur. Neem gerust je vrienden mee!

Seniorenmiddag.

De seniorenmiddag van dinsdag 16 april is verplaatst naar dinsdag 23 april De aanvang is om 14:00 uur in 'onder de wiek'. De meditatie wordt verzorgd door ds. G.J.H. Vogel. Door omstandigheden is Ellen Vreeswijk NIET aanwezig, maar komt Adrie Stolk vertellen over de rijke historie van het draaiorgel. Ook voor u die niet eerder kwam is er plaats, naast de vaste bezoekers bent ook u van harte welkom! Als u opgehaald wilt worden kunt u bellen naar Alie van Loon 651661 of Jannie Hameete 603240.

Collecten:

1. Open Doors
 2. Kerk & Eredienst
 3. Pastoraat
- Zendingbussen: Fam. Blok MAF

Morgendienst: 10:00 uur

Welkomstdienst

Ds. K. Timmerman, Schoonhoven

Avonddienst: 18.00 uur

Ds. H.N. Visser, Amsterdam

Zingen:

Ps. 97 : 1

Ps. 89 : 9,12

Ps. 45 : 6 NB

Gz. 849 Opw.

Gz. 419 : 1,2

Ps. 105 : 1,5

Schriftlezing: Marc 1:9-13

Rom 8:11-17

Pastoraat

Ds. J. de Jong

Bereikbaar via eigen sectie-ouderling.

Eindredactie Zondagsbrief

Johan van der Welle

Email Zondagsbrief

Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag

15.00 uur via:

zondagsbrief@hervormdirksland.nl

[Website www.hervormdirksland.nl](http://www.hervormdirksland.nl)

Basistraining Pastoraat

De volgende avond van de Basistraining Pastoraat is morgen, maandag 22 april. Het thema is: Onze identiteit en de levensfasen. De laatste avond van het seizoen is op dinsdag 14 mei: Omgaan met moeilijke mensen. De avonden zijn telkens van 19.30 – 21.00 uur in 'onder de wiek'. Ook welkom als je voor één bepaald thema wilt komen.

Kerkenraadsvergadering

Op dinsdag 23 april vergadert de kerkenraad. Op de agenda staat o.a. de behandeling van de jaarrekening 2023 van het College van Kerkrentmeesters, een vooruitblik voor de actie Vrijwillige Bijdrage 2024 en de benoeming van een ouderling seniorenpastoraat.

Zangmiddag d' Oude Bieb

Op woensdagmiddag 24 april wordt er weer een zangmiddag georganiseerd in d' Oude Bieb. Deze middag staat in het teken van Koningsdag en er worden vaderlandse liederen gezongen. De gedichten die Els van Wageningen zal voordragen gaan over de vrouwen van ons vorstenhuis. Aanvang: 14.00 uur, verwacht einde 16.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur. Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de koffie en thee wordt op prijs gesteld.

Kinderdienst

We vinden het heel fijn dat er steeds weer zoveel kinderen naar de kinderdienst komen! De leiding merkte op dat de laatste tijd de groepen wat door elkaar gaan en dat er af en toe ouders blijven tijdens de kinderdienst. Zou u met uw kind nog een keer willen bespreken in welke groep ze horen? Groep 1 en 2 zitten bij elkaar in zaal 1 en groep 3 en 4 zitten bij elkaar in zaal 2. Als uw kind het spannend vindt om naar de kinderdienst te gaan mag u gerust even mee lopen, we vinden het fijn als u daarna weer terug loopt naar de dienst. Heeft u vragen of wilt u ook leiding geven aan de kinderdienst neem dan contact op met Lisette (0629257748)

Overstapmoment 'Van kinderdienst naar kerkdienst'

In de morgendienst van zondag 23 juni zal er weer een overstapmoment zijn. Er wordt vanaf dan een ander criteria gehanteerd, het was altijd tot 8 jaar, maar vanaf nu is het voor de kinderen die ná de zomervakantie naar groep 5 hopen te gaan. Hiervoor is het noodzakelijk dat de ouders hun kind aanmelden via: jolisedeberg@hervormddirksland.nl of met een berichtje naar 0657362469. Aanmelden kan tot 1 juni.

Liederen in de avonddienst.

Psalm 45

6. Zie niet meer om, de bedding der geslachten heeft zich verlegd, volg nu met uw gedachten de toekomst in de stroom van 's konings bloed tot waar uw geest uw kinderen ontmoet; uw zonen zult gij op de aarde stellen tot vorsten, die rechtvaardig oordeel vellen; daarom draagt u mijn lied de tijden door en daarom looft u volk bij volk in koor.

2. Uw zachte stem leidde mij door al mijn dalen.
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht.
Heer, ik ken U als een Vader.
Ik ken U als een vriend.
Ik leef met U, in de goedheid van God.

Refrein

Gezang 419

1. Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.

Gezang 849

1. Ik hou van U,
Uw genade blijft me dragen;
dag aan dag, in de palm van uw hand.
Van de morgen tot de avond,
als ik weer slapen ga,
zing ik steeds van de goedheid van God.

Refrein

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
zing ik steeds van de goedheid van God.

B2x. Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.
Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.
Heel mijn hart en ziel
leg ik voor U neer.
Ik geef U alles, Heer!
Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.

Refrein 2x

Ja, ik zing van de goedheid van God.

2. Abba, Vader, laat mij zijn
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?!